



Voor mij dit jaar een witte kerst, maar dan wel sfeervol en warm. Mijn kersttafel is heel persoonlijk. Ik wil een zacht gevoel overbrengen. Door alle hectiek in de wereld verlang ik naar rust. Daarom heb ik voor wit als thema gekozen. Bij styling ben je altijd op zoek naar eenheid, want dat brengt rust. Hier zie je eenheid in kleur. Dat is een goede basis, alles past er bij.”

„De donkere tafel is gedekt met witte tafellakens. Een zachte tafelloper geeft meteen de warme sfeer die ik wil creëren. De bolvaas is gevuld met winterse neptakken. De kerstboompijk, een engel, is het middelpunt. Onder een stolp zet ik een wit ontbijtbord en ik vul deze met huisjes met daar omheen engelenhaar, zodat het lijkt of ze in de sneeuw staan.”

„Twee windlichten uit mijn buitenpotten beplak ik met een zacht lint. Dan kaarsjes erin en kleine hertenkopjes over de rand. De sneeuwsterren lagen al een paar jaar ongebruikt in de kast. Eigenlijk horen ze te hangen, maar ik leg ze op tafel met een waxinelicht erop. Verder zet ik er nog een paar waxinehouders bij, want ik hou van veel kaarsjes. Nog een paar witte taartjes en sneeuwballen maken mijn kersttafel af.”

„Als we gaan eten, haal ik wat dingen van tafel. Wat niet in de weg staat, blijft staan. Zo heb je die kerstsfeer steeds om je heen. Ik wens iedereen gezellig kerstdagen en een vredig Nieuwjaar.”

Marian van der Heide,
www.stylingforall.nl

Wit & Warm