

Steeds vaker brengen mensen hun interieur in paasfeer, met een hoofdrol voor de tafel. Vandaar dat *Wonen&Co* twee mooie tafels in het zonnetje zet, ontworpen door onze eigen stylisten Willem Meek uit Mensingeweer en Marian van der Heide uit Zuidwolde. *Wonen&Co* wenst u een inspirerend Pasen!

Tekst: SHYRA HUETING Foto's: CORNÉ SPARIDAENS en DUNCAN WIJTING

Maak een feestje van Pasen

Een vrolijk paasnest

Geel, groen, feestelijk en spannend. De paastafel die stylist Willem Meek voor *Wonen&Co* heeft gemaakt, ziet er uitbundig en vrolijk uit. "Je zegt toch niet voor niets 'Vrolijk Pasen' tegen elkaar? Maak er een feestje van met de paasdagen, een ochtendfeestje met een heerlijk ontbijt." Grote groene, gele en witte pompoenen van papier boven de tafel maken het extra vrolijk.

Waarom Willem zich heeft laten inspireren? "Ik ben niet het type van een fles met een paastak er in. Ik adviseer altijd: wees creatief en bedenk het zélf. Ik heb me op een zuil uitgeleefd, waar ik een soort vogelnest op heb gebouwd. De kleuren zijn vooral geel en groen geworden. We hebben allemaal zin in zon, groen, lekker lente-weer en zomer. En we willen kleur. Dat heb ik vertaald in deze paastafel."

Willem heeft volop fantasie en creativiteit ingezet om er iets bijzonders van te maken. Zo is hij begonnen met het op maat knippen van een speciale loper. Dit tafelkleed-voor-twee bestaat uit een stuk lindenegroen cadeaupapier waarop vogeltjes zijn afgebeeld. Op de loper legt hij twee placemats: ze bestaan uit een vel papier dat doormidden is geknipt. Daar komen weer bruine placemats op te liggen.

Het roomwitte servies staat er prachtig op. Het servet, een geel papierkje op maat geknipt, heeft iets extra's gekregen doordat het met groen afplaktape gedecoreerd is.

De paastak van Willem is een half oei-eaars-nest geworden. Mooie takken, allerlei veren en eitjes die als 'kerstballen' aan de takken hangen. Ze zijn met groene lintjes vastgemaakt.

Leuk zijn ook de decoratieve eieren naast het bord. Ze zien er niet alleen mooi uit met hun groene strikje om, maar Willem heeft de eierschalen beschreven met de mooiste woorden: *be honest en never give up, be graceful, dans, zing en lach*. Een paasontbijt moet een feestje zijn.

Meer informatie: www.laifennuver.nl

Tips van Willem

- Voor de loper kun je ook behangpapier gebruiken.
- Versier eens een blanco servet met afplaktape in een printje (masking tape).
- Donsjes en veertjes zijn onder meer te koop bij de hobbyzaak en Xenos.
- Bekijk tijdens de paasdagen de *Wonen&Co*-tafel in Willem's woonwinkel Laif&Nuver in Mensingeweer.



Pastel met Pasen



Geel is traditioneel de kleur van Pasen. Maar dat moet wel in je interieur passen. Bij Marian van der Heide, styliste van *Wonen&Co* en eigenaresse van *Styling for All* in Zuidwolde, is dat niet zo.

Marian: "Geel is de kleur van voorjaar, zon, lentebloemen, kuikens, eieren. Er zijn daarom ook veel gele paasaccessoires verkrijgbaar. Je wordt vrolijk van die kleur. Toch voor mij geen gele paastafel. Dat staat minder goed in ons interieur."

"Ik heb ervoor gekozen om diverse kleinere vaasjes te vullen met ranonkels. Aan de vaasjes heb ik hier en daar een eitje bevestigd. Daarna is de tafel aangekleed met geverfde eieren in eierdopjes en een paar eieren los er tussen. En ik heb er een paar waxinelichtjes bij gezet. Het resultaat is een vrolijke paastafel."

"Als je met elkaar aan tafel zit, kun je er prima overheen kijken. Je kunt de groep vaasjes eenvoudig opnieuw groeperen als er aan tafel wordt gegeten. Haal dan een paar vaasjes weg en zet ze in een groepje op de salontafel of op het dressoir. Het is ook leuk om bij elk bord een vaasje te zetten."

Heb je een groot dienblad? Het staat ook leuk om alle vaasjes daar op te zetten. Geen nood als je niet veel vaasjes hebt; je kunt ook glazen waxinehouders gebruiken. Of glazen Olvaritpotjes. Vrolijk Pasen!

Meer informatie: www.stylingforall.nl

