

Kleur je zomer met tips van onze **stylisten**

Zomer, vakantietijd! Maar ook als je dit jaar niet op vakantie gaat, is het leuk om de sfeer van de vakantielanden in huis halen. Met een paar simpele ingrepen en vooral met kleur, maak je van je thuis een zomerhuis. Van oranje en tot zeegroen en van rood-wit-blauw tot iets lekker bonts. Leuk om te doen, en met de tips van de stylisten van **Wonen&Co** kan het bijna niet mislukken. Zij hebben de opdracht 'Kleur je zomer' gebruikt voor een kleurrijke zomermetamorfose.



Tekst
SHYRA HUETING
Foto's
ANNE MARIE KAMP

Groen als de natuur

Voor Els Selles is groen de ultieme zomerkleur. Het is de kleur van buiten, van de natuur. "Daar vind ik mijn inspiratie. Ik ben een buitenmens. Groen is de kleur van wanneer het mooi weer is. De tijd waarin je zo de tuin inloopt om een bosje bloemen te plukken voor op een vaas. En het mooie van groen in je interieur is dat de verschillende tinten nooit vloeken met elkaar. Dat is in de natuur ook zo. Met een kleur als rood ligt dat meteen heel anders."

"De combinatie van groen met alleen maar wit, is een beetje saai. Zorg dat je er een vrolijke tint tegen aan zet. Roze contrasteert goed met groen. Het is een contrast dat ook rechtstreeks uit de natuur komt. Denk maar aan de kleuren van pioenroos en clematis: op de foto staan deze bloemen prachtig bij de groentinten van de bank."

Voor de zomer is de groengele kleur Appel van Histor heel leuk om een wand mee te verven. In de winter kun je die vervangen door een meer ingetogen tint, zoals Vijg van Histor."

Tips: Vrolijk je interieur op met een bos bloemen uit de berm, dat is gratis plezier. Gebruik verschillende soorten stoffen, bijvoorbeeld voor een zomers kussen. En met het hippe maskingtape in een fel kleurtje breng je spannende kleuraccenten aan. Voordeel van dit tape is dat je het zo weer weghaalt, zonder dat schade aan je muur.

Els Selles, De Stijlzolder, www.destijlzolder.nl



Bont en vrolijk

Vrolijk, kleurrijk, zonnig. Normaal gesproken staan die begrippen synoniem voor de zomer, vindt Getty van der Weij. Maar als die zomer dit jaar niet meewerkt, dan zorgt ze er wel voor dat het binnenshuis zomer wordt. Het Eijffinger behang van Pip Studio brengt bonte vrolijkheid met bloemen. Je kunt er een hele wand mee behangen, maar je zou het ook op een paneel kunnen aanbrengen. "Een bruine sidetable heb ik wit geverfd. Ik heb er glazen vazen op gezet, glas reflecteert veel licht. En gekleurd glas geeft een vrolijke sfeer. Bloemen passen ook bij de zomer, dus zet een mooie bos in je kamer."

Tip: een paneel (twee meter hoog, een meter breed) kun je aan twee kanten behangen. Plak iets zomers aan de ene kant, kies voor de andere kant iets in herfst- of winterseer. Zo heb je twee sfeertjes voor de prijs van één. Als het paneel één meter breed is, heb je aan één rol per kant genoeg.

Getty van der Weij, Stijlburo Spot, www.stijlburospot.nl

Hollandse zomer op het balkon

Een appartementbewoner heeft ook een buitenleven! Ook al is het bescheiden, van zo'n balkon kun je iets heel leuk maken. Neem bijvoorbeeld het sfeervolle buitenplekje dat Marian van der Heide onder handen heeft genomen. Doordat regenpijp en kozijn al blauw waren, is ze op het idee gekomen er rode en witte accenten aan toe te voegen. Zo krijgt je met die rood-wit-blauwe kleuren een echt Hollands zomerbalkon.

Marian heeft nog een paar tips: "Als je weinig ruimte hebt voor potten met planten, kun je met een stukje grastapijt snel een 'groen' balkon creëren. Om het groter te laten lijken, kun je er een print met dieptewerking ophangen (www.pb-products.nl). Ik heb een tuinposter van de LoeiGoed-collectie van Inge gekozen. De grote ouderwetse koffiepot is een gieter (gekocht via www.kunstzinnigshop.nl). Met rood-wit-blauwe accessoires zet ik de puntjes op de i."

De buitenkussens op dit vrolijke balkon zijn bestand tegen zon en regen. Dat is handig: je kunt ze gewoon buiten laten liggen. Ophangen kan ook, want er zit een 'zeilring' in. "Zo heb je altijd sfeer op je balkon."

Tip: vervang de plantenpotten door een minivijver met waterplanten: een Trendy Pond (een soort pot van kunststof, www.velda-by-fonq.nl) past prima bij zo'n Hollandse sfeertje.

Marian van der Heide, Styling for All, www.stylingforall.nl



Oranje wereld in huis

Leef alsof het elke dag vakantie is! En je hoeft echt niet diep in de buidel te tasten om je interieur die zomerse look te geven zodat je in de stemming komt. Doe het subtiel, met oranje. "Ook zonder dure meubels kun je het gezellig maken. Met kleuraccenten creëer je snel een andere sfeer. Dus als je zelf de wereld niet intrekt deze zomer, haal dan de wereld in huis."

Willem Meek doet dat dus met oranje. De stijl? "Werelds, global of etnic. Een beetje Afrikaans, een beetje Mexicaans en een beetje van overal wat."

"Oranje is een nieuwe kleur in het interieur", vertelt Willem. Met kleine toevoegingen als een kussen, kaars en glazen vaas heeft hij de zithoek een wereldsfeer gegeven. Kussens met afbeeldingen van Indiaanse mannen en Afrikaanse savannesfeer, een Boeddha beeld en duurzame bamboe tafeltjes zorgen voor een verdere oranje aankleding.

"Met deze kleur neem je meteen een voorproefje op de nazomer. Nu is het vrolijk, en straks helemaal hip. De tijd is voorbij dat oranje alleen in de mode was tijdens voetbalwedstrijden en Koninkinnedagen. De kleur van nu is vaag en poederachtig. Zelfs bij Scandinavische woonmerken zie je deze tint opduiken."

Om het apart te maken heeft Willem een paar vazen omwikkeld met repen stof en leder, in oranjetinten natuurlijk. "Dat zie je ook in de mode: vrouwen wikkelen allerlei gekleurde stroken en krallen om hun skinny jeansbenen."

Willem Meek, Laif&Nuver, www.laifnuver.nl

Strandsfeer in zoekleur

Vakantie, daarbij denk je aan strand, vindt Sylvia Naber. Terug van de beach, lekker naar je strandhuisje dat fris en zonnig is ingericht. Dat strandhuisje staat dit jaar niet aan een verre Griekse kust, maar gewoon bij je thuis. Geef je eigen huis een maritieme strandsfeer met de Pesaro, de groenblauwe zee kleur van het Italiaanse merk Carte Colori. Dit is een matte krijtverf, die een bijzondere sfeer in je huis brengt. Een vrolijk strandkussen, wat decoratieve stukken drijfhout en een bos witte bloemen in een mooie vaas, et voilà: jouw zomer kan beginnen!

Styliste Sylvia Naber, NO 9 Interiors & Design, www.no9design.nl

